

## Nanteuil le Haudouin



Dit was weer een duivenweekende waar het wachten op de lossing duurde tot Zondag. Het werd alleen geen Troyes, maar Nanteuil en wel om 12.20 uur met een Zwakke variabele wind gelost na 3 nachten in de mand gezeten te hebben. De vraag was hoe de duiven dit verteerden en of de duiven vlotjes zouden komen. De 1e duif in Fc G&Eemland viel bij G.J.A. (Bert) de Klerk in Almere, om 17.27.18 uur is zijn 22-8325142 thuis en heeft daarmee de 402 km voltooid met een 1310,416 mtr/min. Bert had 28 jonge duiven mee en 11 ervan pakken hun prijs. De 142 pakt hiermee haar 8ste prijs van de 8 keer zetten. Dus zeker geen eendagsvlieg, hoe verder de afstand werd hoe beter deze blauwe duivin naar huis kwam. Het viel al met al mee, want de 142 verspeeld nog ruim 2,5 minuut, dus ik dacht dat een hele vroege wel vervlogen zou zijn aldus Bert. Op zondag was clubgenoot Jaco van Grol aanwezig om duivensport te beleven bij Bert, eenmaal aangekomen dacht de 142 daar anders over, samen met zo bleek later een Engelse duif nog wat extra rondes te maken om vervolgens erg schrikachtig richting antenne te wandelen na ruim 2 minuten. Zou deze duif dan geschrokken zijn van Jaco zijn aanwezigheid? Nou nee, verzekerd Bert me, vond

dat alle duiven vanuit Nanteuil erg schrikachtig waren, dus daar lag het niet aan. Maar we kennen Bert voornamelijk als overnacht speler, zijn andere hobby is het Generaal Spel, dus daar heb je wat snellere duiven voor nodig. Zo kweekt Bert een grote ploeg overnachters en een 30 a 40 snellere duiven zoals hij het zelf noemt. Al deze jongen (rond de 110 stuks) worden verduisterd en bijgelicht, worden niet op nest gespeeld of op de schuifdeur, zo van het schapje en gaan alle jonge duivenvluchten mee. Zijn blauwe duivin is een echte snelheids duif uit zijn oude snelheidslijn, gekweekt uit 2 vliegduiven. Voornamelijk Schaerlaeckens bloed, welke al meerdere goede duiven gegeven hebben en 1e prijzen in groot verband en regio hebben verdiend. De jonge duiven doen het altijd wel aardig op de laatste qua km verdere vluchten, alleen was ik toch wel een beetje verrast met deze afsluiter. Maar goed nu heb ik een bordje verdiend met de oude duiven en met de jonge duiven, een super mooie afsluiter van het duivenseizoen, had graag nog Fontenay ingekorft. Toch jammer dat deze niet doorgaat was een mooie gelegenheid om duiven op de 500 km te spelen. Selecteren en volgende seizoen weer een jaar. Bert nogmaals gefeliciteerd, tot op de feestavond !